

Wandelcyclus

De vier jaargetijden

2018

Hoe gaat het met je?

Een lastige vraag om te beantwoorden. Zeker als je je partner hebt verloren. Het gemis is aanwezig in je leven. Misschien wil je met iemand praten die hetzelfde is overkomen.

Wij organiseren dit jaar een wandelcyclus. Voor mensen van wie de partner is overleden. Samen maken we een wandeling in de natuur. Ondertussen kunnen we ervaringen en herinneringen uitwisselen. Tijdens de wandeling pauzeren we voor koffie of thee.

De cyclus bestaat uit vier wandelingen, steeds één per seizoen. Elke keer lopen we dezelfde route, zodat we de wisselingen van de seizoenen ervaren.

Winterwandeling zondag 14 januari

Lentewandeling zondag 15 april

Zomerwandeling zondag 1 juli

Herfstwandeling zondag 28 oktober

We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats van het voormalige zwembad Hoefsven (nabij het Lido), Hoefsvenlaan te Waalwijk.

Aanmelden voor de wandeling kan bij Marinette van Spaandonk via 06 2344 7055 of via info@marinettevanspaandonk.nl. Deelname is kosteloos.

Wandelcyclus *De vier jaargetijden* wordt georganiseerd door Marinette van Spaandonk, Karin Spapens en Lowie van Gorp.



ik mis je
in de herfst



ik mis je
in de winter



ik mis je
in de lente



ik mis je
in de zomer

alle seizoenen
zijn stiller
en leger zonder jou

niemand kan zijn
wie jij voor me was



jouw heengaan
kleurt de wereld anders

wij zijn voor altijd
met elkaar verbonden



gemis dat niet verdwijnt